

Torenlaankerk gesloten

Eigenlijk zou iedereen die betrokken is bij de sluiting van een bedrijf, de opheffing van een instelling of zoals in het hier besproken geval, bij de sluiting van een kerkgebouw, zich verplicht moeten voelen om een gedenkboek te laten verschijnen. Dat zou de geschiedschrijving van Hilversum goed doen. De kerkenraad van de Samen-op-wegkerk Middenwijk voelde zich in ieder geval wel geroepen om alle bij de Torenlaankerk betrokken gemeenteleden een herinnering mee te geven. Hans Roepman stelde uit tal van bijdragen een aardig boekje samen over de kerk.

Niet alleen de geschiedenis van de kerk wordt beschreven maar de lezer krijgt ook een aardig beeld van de sfeer onderling en de gehechtheid aan het gebouw die velen voelden. Die geschiedenis wordt tamelijk ruim behandeld. Te beginnen bij de Afscheiding in 1836 toen een groep gelovigen de Nederlands Hervormde Kerk verliet en eerst bij particulieren thuis en later in een nieuw gebouw aan de Havenstraat een eigen kerk hield. Toen in 1887 als gevolg van de Doleantie ook in Hilversum een nieuwe afsplitsing van de hervormde gemeente ontstond, was ook deze groep enige jaren gedwongen hun kerkdiensten in allerlei gebouwen houden. De afgescheidenen en dolerenden gingen in 1892 samen op in de Gereformeerde Kerk. Echter niet in Hilversum. Daar bleef men tot 1906 gescheiden. In dat jaar 'fuseerden' de twee gemeenten tot één gereformeerde gemeente met twee kerken in gebruik: de A-kerk aan de Havenstraat en de B-kerk aan de Torenlaan. In 1896 was een nieuw kerkgebouw aan de Torenlaan gebouwd en vanaf 1924 ging men daar eensgezind ter kerke toen in dat jaar het kerkgebouw aan de Havenstraat werd verkocht.

Het boek verhaalt van alle wederwaardigheden van gebouw en gemeente tot

en met de nu aangebroken sluiting van het 105-jarige gebouw en de nieuwbouw van de Regenboogkerk. Ook de orgels en de bespelers daarvan komen aan bod evenals de sinds 1987 bestaande contacten met de Bethaniengemeinde in Leipzig, destijds nog Oost-Duitsland. Iets minder dan de helft van het boekje is gewijd aan de persoonlijke herinneringen van allerlei mensen. Uit die stukjes spreekt af en toe wat weemoed bij het verlaten van de kerk, maar ook verheugt men zich op de ingebruikname van de Regenboogkerk. Dat de Torenlaankerk in de goede handen van uitgeverij Verloren komt, geeft ook wel enige voldoening.

Het herinneringsboekje is vooral geschreven voor de gemeenteleden van de Samen-op-wegkerk Middenwijk. Toch is het ook in de boekhandel verkrijgbaar. Een deel van de verkoopopbrengst wordt gestort in het interieurfonds van de nieuwe Regenboogkerk op de hoek van de Nassaulaan en de Koningsstraat.

Een gemeenschap die zich herinnert. Bij de sluiting van de Torenlaankerk, februari 2001. Samengesteld door Hans Roepman. Hilversum, kerkenraad Middenwijk, 2001. 96 pp., ill. Prijs: f15,00.

CMA

