

# Terugblik

## Wandelend door het Hilversum van 1951

Verslag ledenavond 22 januari 2002

De opkomst was opnieuw groter dan gebruikelijk. Voor de pauze was Ed van Mensch, bestuurslid van Albertus Perk en directeur van het Goois Museum, aan het woord. In aanvulling op het vorige (thema)nummer richtte hij alle aandacht op de jaren vijftig. En dan met name op 1951, het eerste jaar dat hij zelf volledig in Hilversum heeft gewoond. Terwijl Van Mensch de wereld van dat jaar schetste (oorlog in Korea, atoomproeven in de Nevada-woestijn, het Duitse Vraagstuk), gaf hij aan de hand van dia's tegelijkertijd een sfeerbeeld van die tijd. Onder meer met advertenties van Hoover en Buisman, en met twee plaatjes van burgemeester Boot. Daarna bracht hij, onderwerp na onderwerp aansnijdend, het jaar 1951 voor Hilversum

in beeld. Daarbij kwamen onder meer zijn eigen Goois Museum, het Goois Scheppend Ambacht, verkeersproblemen, het nieuwe politiebureau, de dra-versbaan en diverse woningbouwprojecten aan bod. Na de pauze bracht Kees van Aggelen lering en vermaak met een fotokwis. De talrijke aanwezigen kregen een formulier met twintig vragen over Hilversum in de jaren vijftig. De soms best lastige vragen werden door middel van dia's aan de deelnemers voorgelegd. Zij varieerden van *Hoe heette deze tabakszaak aan de Kerkbrink?* (antwoord: Vlaanderen) en *Welke professor woonde hier?* (Peerlkamp) tot *Bij welk bedrijf hoorde deze schoorsteen?* (Matawit). Een leuke manier om je eigen historische kennis te testen. Aan de kwis werd dan ook enthousiast meegedaan.

EdP

